

## GESCHIEDENIS

AD Geboorte van Jezus Christus

43 Romeinen vallen Brittannië binnen

c60 de Romeinen beginnen Bath uit te bouwen als een spa en als een centrum van Heidense godsdienst rond de warmwaterbronnen van Bath

300-350 Er is bewijsmateriaal dat suggereert dat Christenen in Bath wonen

5e eeuw Het einde van Romeins Brittannië

557 Battle of Dyrham: de Saxen veroveren Bath

676 Klooster van Christelijke nonnen opgericht in Bath

757 Cynewulf, koning van de West-Saksen, staat land af in Bath aan de monniken van St. Peter

781 Offa, koning van Mercia, krijgt zeggenschap over het klooster van St. Peter in Bath

973 In Bath Abbey, kronen St. Dunstan Aartsbisschop van Canterbury en Oswald Aartsbisschop van York Edgar als de eerste effectieve koning van geheel Engeland

c980 St. Alphege wordt Abt van Bath

1066 Invasie van de Normandiërs

1090s Normandisch bisschop John de Villula brengt zijn troon over van Wells naar Bath waar hij zijn nieuwe kathedraal opricht

1499 Normandische kathedraal is een ruïne; huidige Abdijkerk opgericht ter vervanging

1539 Bath Abbey onderdrukt; lokatie verkocht en gebouwen grontendeels vernietigd

1569 Ruïne van abdijs voorgesteld aan Bath als parochiekerk

1611 Abdijs krijgt nieuw dak en wordt volledig hersteld

18e eeuw Abdijskerk wordt gesponsord door bezoekers die de spa en vrijetijdsbestedingen van de abdijkerk bezoeken

1860s Rector Kemble betaalt voor een ingrijpende restauratie

1942 Bath wordt gebombardeerd en de abdijs wordt beschadigd

1991-2000 abdijs wordt schoongemaakt en gerestaureerd. Museum geopend; orgel gebouwd; St. Alphege en Gethsemane kapellen toegewezen; beeldhouwwerk van Verrezen Christus gecreëerd; nieuw frontaal voor hoog altaar

2009 de start van het ontwikkelingsprogramma van de Abdijs, met het oog op het verbeteren van het gebouw en het voorzien van extra faciliteiten voor de congregatie en bezoekers

## DE ABDIJ BIJDT...

**GEBED:** er is een Gebedsweg die rond de Abdijs loop zodat uw bezoek ook een pelgrimstocht kan zijn, er worden gebeden voorgesteld voor ieder gebied dat u bezoekt. U kunt uw eigen gebeden schrijven en deze in de hiertoe voorziene mand naast de preekstoel plaatsen.

**PREDIKANTEN EN STEWARDS:** vaak is er een predikant aanwezig in de Abdijs. De predikanten leiden het gebed en bezoekers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een korte dienst voor het Avondgebed. Er staan de hele dag vrijwillige stewards ter beschikking die graag eventuele antwoorden over de Abdijs beantwoorden.

**DE WINKEL VAN DE ABDIJ:** er is een aanbod beschikbaar van kaarten, muziek, juwelen, geschenken en Christelijke boeken, evenals boeken over de Abdijs en Bath. Er worden cd's verkocht van de koren en orgelmuziek van de Abbey. (Open van maandag tot en met zaterdag).

**RONDLEIDINGEN IN DE TOREN:** beklim de 212 trappen van de toren van de Abbey om vanuit vogelvlucht een beeld te krijgen over de stad. Bekijk de klokken, sta bovenop de waaiergewelven en ga achter de wijzerplaat zitten. In de winkel van de Abbey kunt u meer informatie krijgen over de tijdstippen en tickets voor de rondleidingen. (Beschikbaar van maandag tot en met zaterdag).

**ABDIJS TOURNEE:** [www.bathabbey.org/visiting-abbey/audio-tour](http://www.bathabbey.org/visiting-abbey/audio-tour)

**DIENSTEN EN EVENEMENTEN:** in het wekelijkse informatieblad, het maandelijkse Abbey News en op de website vindt u hier meer informatie over.

### ZONDAGSDIENSTEN

Heilige communie om 08:00u

Parochiecommunie om 09:30u

(met kindergroepen en crèche)

Koormatinées of gezongen eucharistie om 11:15u

Koor Avondgezag om 15:30u

### Contactgegevens:

E-mail: [office@bathabbey.org](mailto:office@bathabbey.org)

Telefoon: 01225 422462

Website: [www.bathabbey.org](http://www.bathabbey.org)

Facebook/Twitter @bathabbey

WEL-NL-08.19

## Welkom



Kijk naar het grote venster aan de Oostkant: u ziet dat het 56 scènes uit het leven van Jezus Christus bevat.

Jezus werd meer dan 2000 jaar geleden geboren in een klein dorpje in het Midden-Oosten, genaamd Bethlehem. In de eerste 30 jaar van zijn leven deelde hij het gewone leven en werk van een gewoon gezin. In de daaropvolgende drie jaar gaf hij mensen onderricht over God en genas hij zieke mensen aan de oevers van het Galileameer. Hij vroeg 12 gewone mannen om zijn helpers te zijn.

Hij had geen geld. Hij schreef geen boeken. Hij stond niet aan het hoofd van een leger. Hij streefde niet naar politieke macht. In zijn hele leven reisde hij nooit meer dan 250 kilometer. Op 33-jarige leeftijd werd hij ter dood veroordeeld en aan een kruis genageld.

BathAbbey



Vandaag vereren bijna 2 miljard mensen overall ter wereld Jezus als goddelijk – de Zoon van God. Hun ervaring overtuigde hen dat we God als onze liefhebbende Vader zien in de wonderen van de natuur; in de persoon Jezus ontdekken we God als Zoon; en in ons dagelijks leven ontmoeten we deze zelfde God als Geest. Jezus is onze manier om God te vinden; we leren over Jezus door de Bijbel te lezen, in het bijzonder het Nieuwe Testament en we ontmoeten hem rechtstreeks in onze spirituele ervaring.

Jezus leerde ons om vertrouwen te stellen in een liefhebbende en barmhartige Vader en in ons geloof tot hem te bidden voor al onze noden. Hij leerde ons dat we allemaal onschatbare kinderen zijn van een hemelse Vader, en dat we elkaar daarom met liefde, respect en vergevingsgezindheid moeten behandelen. Hij deed zelf wat hij predikte door te zorgen voor de mensen die hij ontmoette; door de zieken te genezen – een teken van de liefde van God aan het werk; en door zijn verraders te vergeven.

De handelingen van Jezus op zich vormden geen aanleiding tot zijn criminele dood aan het kruis; maar zijn verkondigingen stelden de toenmalige religieuze en morele overtuigingen in vraag. Jezus zei dat hij de enige weg was om God te bereiken. Bovenal wees hij op zijn eigen dood als een manier die God gebruikte om egoïstische mensen terug bij God te brengen. Jezus voorspelde ook dat hij drie dagen na zijn dood zou verrijzen. Toen zijn apostelen drie dagen na zijn dood aan het kruis Jezus inderdaad in levende lijve ontmoetten, warden de angstige en verslagen mannen onverschrokken en blij boodschappers.

Dankzij hun boodschap van het goede nieuws over Jezus bestaat deze Abbey. Wat belangrijker is, het is de reden waarom er overall ter wereld Christenen zijn die weten wat het betekent om de levende Jezus te ontmoeten en die ervan overtuigd zijn dat hij alleen de sleutel draagt tot het menselijk leven.

We hopen dat uw bezoek aan de Abbey een zegen is voor u.



**AFMETING:** Lengte: 67m; breedte (inclusief de gangpaden): 22m; hoogte tot middenbeuken: 24m; hoogte van de toren: 49m.

**ABDIJ of KATHEDRAAL?** Bath Abbey is een parochiekerk die ooit de grootste kerk van een klooster was. Een kathedraal is de hoofdkerk van een bisdom, de regio onder de autoriteit van een bisschop.

## SLEUTEL

1. Lokatie van rondreizende tentoonstellingen. Graf van Lady Jane Waller.
2. Venster ter herinnering aan kroning in Bath Abbey in 973 van Edgar, de eerste effectieve koning van geheel Engeland.
3. Het hoge altar en erboven het grote Oost-venster met 56 scènes uit het leven van onze Heer.
4. Kapel van William Birde, Abt 1499-1525: een plaats voor privégebed en bezinning.
5. Vroeg 16e eeuwse plafond ontworpen door de gebroeders Vertue met herstelde en herschilderde heraldieje schilden.
6. Het West venster: scènes en mensen uit het Oude Testament.
7. Het West Front. Het vertegenwoordigt de droom van bisschop Oliver King dat hem er in 1499 toe bracht om de geruïneerde Normandische kathedraal af te breken en deze te vervangen door de huidige Abbey.

