

Vallum Hadriani

Wandelen langs de Muur van Hadrianus

Erwin Damhuis
Erica Tonnema



De reis langs de muur van Hadrianus.

Wandelen langs de muur vergt enige conditie en geoefendheid. Het kan geen kwaad om in de weken voor de wandeling wat lange tochten te maken. Zorg ook voor voldoende water en eten. Op sommige stukken van de route is dit niet of nauwelijks te verkrijgen. Een goede kaart is ook aan te bevelen. Onderstaande checklist helpt je bij het voorbereiden:

Stevige wandelschoenen;

Afhankelijk van het seizoen, seizoensgebonden kleding. In de winter is een wandelbroek en drie of vier lagen bovenkleding geen overbodige luxe. Het kan er stevig waaien;

Regenkleding;

Een pet, muts of hoed (afhankelijk van het seizoen), handschoenen;

Rugzak, waterflessen, eerste hulp setje;

Eten;

Plastic zak voor je afval;

Tent voor het geval je wilt kamperen (wild kamperen is niet toegestaan!);

Wandelkaart en/of routebeschrijving;

Paspoort;

Wandelpas (hiermee kun je op verschillende punten de route (laten) afstempelen);
Foto toestel;
Zonnebrandcrème;
Zaklantaarn en reservebatterijen;
Fluitje in geval van nood;
Mobiele telefoon (het bereik is op sommige stukken minimaal);
Reisverzekering.
Achter in dit boek vind je websites met meer informatie.

In de zomermaanden kun je op een bepaald gedeelte van de muur ook gebruik maken van een busdienst. Deze pendelt tussen de verschillende dorpen en plaatsen heen en weer.





Boven: de resten van de voormalige haven van Bowness-on-Solway. Ooit was dit een belangrijke haven voor de stad Carlisle. Onder: sommige etappes doen bijna buitenaards aan: alsof we in een scene van 'Game of Thrones' of Harry Potter wandelen.





Van Sandysike House naar Gilsland Spa Hotel

De vroege ochtend is fris en zonnig. Na een snelle douche, een ontbijt en het opruimen van de tent is het tijd voor de volgende etappe. Langs een smalle verharde weg staan massa's witte schermbloemen. Ook in de vroege ochtend zijn de insecten al vroeg in de weer. In de verte zien we de heuvels, die we later deze week over moeten. Na enkele kilometers verlaten we de verharde weg en bij een prachtige berk slaan we links af, de eerste heuvels in. Iets verderop wandelen we over een oude brug, die óf in Romeinse stijl is gebouwd, óf daadwerkelijk een Romeinse brug is. We lopen de oever af en langs het langzaam stromende water genieten we van dit bouwwerk. Het is verbazingwekkend hoe de Romeinen er 2000 jaar geleden in zijn geslaagd een muur van 160 kilometer te bouwen, met om de twee kilometer een zgn. 'Milecastle' en een aantal versterkte 'strongholds' voor de manschappen. Hiervoor moesten de bouwers vele hindernissen nemen, zoals beken, rivieren, heuvels en bergen. Tegenwoordig maakt men gebruik van kranen, shovels en ander zwaar materieel. In de Romeinse tijd was er gewoon mankracht en paardenkracht waar men het mee moest doen.

De keurig geplaveide weg leidt ons opnieuw door vele weilanden, waarbij we regelmatig een heg of een muur over klimmen. Ook hier zijn de resten van de grachten nog steeds zichtbaar. Tegenwoordig doen schapen en koeien zich te goed aan het malse gras. Na enige tijd passeren we een muur maar het is niet de muur van Hadrianus. Hij is wel uit hetzelfde materiaal opgetrokken en waarschijnlijk is deze muur na het vertrek van de Romeinen door de lokale bevolking gebouwd, bedoeld om de grenzen van het bezit af te bakenen. En dan komen we bij het eerste stukje muur uit de tijd van de Romeinen, nabij Hare Hill. Het is vreemd dat uitgerekend dit stukje muur hier bewaard gebleven terwijl in de wijde omgeving niets van het bouwwerk is overgebleven. Hier zijn verschillende theorieën over. Hoogstwaarschijnlijk is de muur gesloopt voor de bouw van het klooster nabij Lanercost. Toen de bouw was volbracht bleef dit stukje over. Toch blijft het vreemd, want de lokale bevolking heeft na het vertrek van de Romeinen veel bouwmaterialen gebruikt voor hun huizen en boerderijen. Ook na 2000 jaar zal er geen duidelijke verklaring komen voor dit overblijfsel. Evenwel, het is wel het eerste stukje muur dat we treffen. Na enkele kilometers zien het een nog groter deel van de resten van de muur bij Banks East. Hier staan ook de resten van een milecastle, turret 52a.





*Boven: de resten van wat ooit het machtige Thirwall Castle is geweest.
Onder: een voormalige steengroeve waar de Romeinen hun
bouwmateriaal lieten uithouwen. Rechtsboven en onder: deze
stijgingspercentages zijn eerder regel dan uitzondering.*

