



Samen kerken..

Reactie op het artikel: De Theresia op slot!

Ik ben onder de indruk van de pastorale bewogenheid van de schrijver, die dit artikel in de Bornse Courant op papier zette.

Diezelfde bewogenheid zet mij aan hierop te reageren.

Ik weet van het Synagoge-gebeuren en eerlijkheidshalve moet ik zeggen: ik mag er graag heen gaan, met name omdat er een krachtige stimulance uitgaat van degenen, die voorgaan.

Het gaat er wel minder dogmatisch aan toe dan in onze "normale" kerkelijke vieringen.

Maar er gebeurt niets ongerechtigs, integendeel er wordt samen gebeden, gezongen, nagedacht over het leven in een sfeervol samenzijn.

De Eeuwige wordt er present gesteld.

Net als in de andere samenkomsten van de kerken in Borne probeert men elkaar te inspireren en te stimuleren vanuit het Evangelie en andere Schriftlezingen.

Zoals Ben Dashorst in dat artikel schrijft: "Er is niets mis mee".

In Brazilië en andere missiegebieden zijn dergelijke samenkomsten een normaal verschijnsel.

In de Bijbel staat: "Onderzoek alles en behoudt het goede" en ook "Zoekt en gij zult vinden".

Al tel ik reeds 85 jaren, daar ben ik nog altijd mee bezig.

Dat heeft me geen kwaad gedaan.

Eerder: Het geeft me leven.

Zo sta ik tussen vele gelovigen, die ook op deze wijze aan hun geloof voeding geven.

En wat hoor ik nu tot mijn grote verbazing, dat er min of meer strafmaatregelen zijn getroffen.

En lees ik, dat de hun gekozen ruimte niet gegund wordt.

Daar begrijp ik helemaal niets van.

Parochianen, die uitstekend en met liefde voorgingen in de kerk wordt het vuur aan de schenen gelegd en zo het voorgaan ontzegd, alsof het boosdoeners zijn.

Dat kan en mag toch niet waar zijn!

Initiatieven in de kerk om de Blijde Boodschap uit te dragen daar moet de kerk toch blij mee zijn?

Dit moet zij toch toejuichen?

Er gebeurt zoiets als wat in de Bijbel staat: "Zie ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet?"

Wat zou het fantastisch zijn en misschien wel uniek voor Nederland als de kerkleiding van de Jacobus en Johannesparochie deze groep juist aanmoedigt bijv. door er bij te zijn op een bepaalde manier en hand in hand te gaan met hen.

Ik krijg enigszins het idee en gevoel, dat de kerkleiding zich bedreigd voelt.

Hoe dikwijls staat er in het Evangelie: "Vrees niet".

Door iets goeds kan de kerk toch niet bedreigd worden?

Is mijn gevoel juist, dat er door die maatregelen polarisatie heeft plaats gevonden en dat de standpunten zich verhard hebben?

Wat zou ik dat jammer vinden.

Dan kan het alleen nog maar goed komen, als het boetekleed wordt aangetrokken.

Ik hoop en bid, dat dit ongenoegen, dat ontstaan is en niet past in onze kerk, zich spoedig oplost.

De oplossing ligt voor de hand, maar.....

Zr. Josefiën van Amersfoort, sympatisant van de Raad van Kerken