

Gebedsviering zondag 7 juli 2024



Leidingwater

Begroeting

Goede morgen en van harte welkom in deze viering
Moge Gods Woord
ook in dit uur tot klinken komen
en onze dorst lessen naar
oprechtheid en diepgang in ons leven.
In de naam....+
Zingen we samen het:

Openingslied: Wees hier aanwezig **GVL nummer 647**

Inleiding op de viering

Niet alle zaken die echt van levensbelang zijn,
zijn onmiddellijk voorhanden.
Sommige moeten worden aangevoerd.
Daarbij zijn we aangewezen op goed aanvoermateriaal, en
vanzelfsprekend ook op de inzet van mensen die daarvoor
moeten zorgen.
Neem nou ons drinkwater.
Wat er allemaal komt kijken voordat het bij ons thuis uit de kraan
komt...!
Maar behalve aan drinkwater kunnen we ook aan heel andere
zaken denkenaan 'geloven' bijvoorbeeld en aan 'kerk-zijn'.
Laten we daar onze gedachten eens over gaan
en kiezen we als thema: Leidingwater.

Toelichting van het symbool

We zien op de voorkant van uw boekje een leiding met een
kraan.
Als we daar naar kijken, zou het kunnen
dat er in de loop van deze viering

gedachten bij ons opkomen die veel verder gaan dan deze waterleiding met die kraan erop.
Laat maar gebeuren, daar is het symbool voor.

Verstilling

Meditatie

In onze streken hebben we over het algemeen aan water geen tekort.

De zee is voor ons niet aan de andere kant van de wereld, we zijn trots op de grote rivieren die vanuit het achterland mooi en sierlijk door ons landje stromen en in zee uitmonden.

We hebben meren en meertjes en vijvers en kanalen en sloten te over.

In zekere zin lijkt het water voor het opscheppen.

Het wordt een ander verhaal zogauw het om een bepaald soort water gaat, drinkwater bijvoorbeeld.

Dan moet er een hele bewerking aan te pas komen en kunnen we niet zonder een net van leidingen waarlangs het thuis bij de mensen kan komen.

Het is een vraag waard of dit alles ook niet vergelijkbaar is met geloven.

Zijn er voor 'geloven' wellicht ook leidingen nodig waar doorheen dat 'geloven' ook bij ons kan aankomen?

Verstilling

Meditatie

Door wie, door wat laat ik me leiden als het om christen-zijn gaat?

Trouwens, accepteer ik op dit terrein dat ik van anderen iets kan leren, of maak ik het liever zelf uit?

Door de doop ben ik ooit op de leiding aangesloten die het mogelijk wilde maken dat ik als christengelovige zou kunnen uitgroeien.

De naam van Jezus Christus is toen al symbolisch over mij afgeroepen, maar is die naam daarna door leidingen van gesprekken, inoefening, nadenken, bezinning, kerkgang ook werkelijk in mijn leven binnen mogen komen en mogen groeien tot de volle Christus-gestalte?

Lied om vergeving en bemoediging: Mijn God zijt Gij 118 III

Gebed

*God, als we aan U denken en naar Jezus kijken,
noemen wij hem graag 'levend water'.*

*Wij bidden U dat er goede leidingen zijn waardoor dat
levend water ook ons voortdurend kan bereiken.*

*We vragen eveneens dat wijzelf op onze beurt als het
ware een goede leiding mogen zijn waar doorheen het
ook anderen bereiken kan.*

Wij vragen het in Jezus' naam.

Amen.

Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia, 23, 1-6.

Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen - godsspraak van de Heer -.

Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot de herders die mijn volk weiden: door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen en uiteen gedreven; ge hebt er niet op gelet.

Maar Ik let wel op u om al uw misdaden - godsspraak van de Heer -.

Zelf breng Ik de overgebleven schapen bijeen uit alle landen waarheen Ik ze heb verdreven.

Ik breng ze terug naar hun weiden, ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel Ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden.

Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn, geen van hen wordt nog vermist - godsspraak van de Heer - .

Geloof Mij, de tijd komt - godsspraak van de Heer - dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan; hij zal hen met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.

In zijn tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig.

En dit is de naam die men hem geeft: de Heer, onze gerechtigheid.

Tussenzang: Mensen onderweg

Mensen onderweg, eeuwenlang bewegen zij zich voort.
Mensen onderweg, zoeken zich een thuis een leefbaar oord.
Heel de aarde rond over land, over zee,
loopt goed zichtbaar een menselijk spoor.
Hier wat primitief, daar modern eigen tijds
Soms met omwegen, meestal rechtdoor.

Mensen gaan op weg, uit wat onrechtvaardig is vandaan.
Mensen onderweg blijven uitzien naar een nieuw bestaan.
Hopen op herstel van de waarden van toen,
uit een tijd die voorbij is gegaan.
Of zij breken af wat van gisteren nog staat,
omdat zij nieuwe wegen inslaan.

Mensen ga op weg, drijf mee met de stroom of ga alleen.
Mensen onderweg kunnen niet over of om jou heen.
Voel je niet verplicht om de hoofdweg te gaan.
er zijn zijwegen voor iedereen.
Waar de zin van alles wat leeft wordt verstaan, komen al onze
wegen bijeen.

Evangelie volgens Marcus, 6, 30-34.

In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.

Daarop sprak Hij tot hen: Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.

Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten.

Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en ze waren er nog eerder dan zij.

Toen Jezus aan land ging zag Hij dan ook een grote menigte.

Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder; en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Overweging

Instrumentaal

Woorden van geloof

V: Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

**Ik geloof dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.**

V: Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden

**om door onze levenshouding mee te werken
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus' werk verder uit te dragen.**

V: Ik geloof in de Heilige Geest
die ons inspireert om als een betrokken gemeenschap
voort te gaan.

**Ik geloof dat ik persoonlijk word aangesproken
om deelgenoot te zijn van deze gemeenschap,
samen met zo veel betrokken mensen.
Amen**

Ontsteken van het licht

Wij willen, vanuit ons zoekend en tastend geloof waarmee we
hier vandaag aanwezig zijn, aan de paaskaars de
gedachteniskaars aansteken.

De kaars die symbool staat voor allen die wij vandaag willen
gedenken.

Mag dit een moment van verbondenheid zijn, van gewijde stilte,
van naar boven laten komen van onze gevoelens van weemoed
en dankbaarheid – verlangen naar een weerzien ooit.

Aangedragen intenties....

Luister lied: Laat me nu toch niet alleen

Laat me nu toch niet alleen
Radeloos en verloren
Sloop die muren om me heen
Help me zo bij jou te komen

Laat me eens je gezelschap zijn
Wees de gids die mij zal leiden
Want ik ben reeds lang op reis
En zo moe kom en bevrijd me

Neem me mee naar je land
Vol muziek en vol dromen
Leid me naar je land
Laat me in jouw wolken wonen

Laat me nu nu toch niet alleen
Neem mijn hand en toon me
De weg die leidt naar jou alleen
Help me zo bij jou te komen

Neem me mee naar je land
Vol muziek en vol dromen
Leid me naar je land
Laat me in jouw wolken wonen

Laat me nu toch niet alleen
Radeloos en verloren
Sloop die muren om je heen
Help me zo bij jou te komen

Onze Vader

Geen actie zonder ons licht op te steken bij God, zonder ons oor
te luister te leggen bij Hem, zonder ons in gebed te richten op
Degene die we mogen noemen:

***Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!***

***Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de ander.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.***

Vredeswens

Overall waar mensen, mensen liefhebben is God werkzaam aanwezig.

God is aanwezig in ieder goed mens.

God kijkt je aan door de zachte ogen van ieder mens, die begrip voor je heeft.

Hij is aanwezig in ieder goed woord dat een troost en steun voor je is.

Hij is de hand op je schouder, die je moed geeft.

Als de liefde woont in het hart van de mensen is Hij in hun midden.

En die vrede van de Heer leve in uw hart, in al uw woorden en daden.

Vrede voor alle mensen, de vrede van de Heer.

Vrede voor u, voor mij, voor ons, de vrede van de Heer

Vredeslied: De rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

(Refrein)

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer

Slotgedachte

Als wij mensen elkaar de hand geven
en niet langer leven als ieder voor zichzelf,
dan ontstaat nieuw leven.

Als wij mensen van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam leven,
dan ontstaat er een nieuw land van mensen samen.

Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor elkaar,
maar luisteren naar wat er leeft,
dan ontstaat een nieuwe band waarvan we kunnen leven.
Waar wij mensen langs elkaar heen leven,
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar,
geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven dood.

Als wij mensen onze deur, onszelf openen voor elkaar
en elkaar uitnodigen om binnen te komen
en bij elkaar veilig kunnen zijn in alle kwetsbaarheid,
dan ontstaat er nieuw leven.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
verlangen mensen zo naar leven.

Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen
die kunnen zien en die kunnen horen met hun hart.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
Verlangen mensen naar een woord van begrip,
naar een arm om hun schouder,
want mensen zoeken leven dat leefbaar is.

Als wij zo leven met en voor elkaar,
dan kunnen wij God zien.

Mededelingen/collecte

Wegzending

Er is alle reden om blij te zijn
wanneer je in je leven goed leiding krijgt.
Dat geldt evenzeer als het om 'geloven' gaat.
Laten we er al het mogelijke voor doen om te zorgen
dat die leiding optimaal is en dat we zelf goed
leiding geven aan hen die ons zijn toevertrouwd.
Dat we in alle opzichten ons door Gods liefde laten
leiden en moge God ons daarbij zegenen, de Vader, de Zoon en
de heilige Geest.
Amen.

Slotlied: Zolang er mensen zijn op aarde
GVL nummer 567

