



Pittige, maar geweldige papegaaien,

Pittig en gekruid zou je ze kunnen noemen, de amazone papegaai. Op het eerste gezicht niet de makkelijkste in huis, je zou je bijna afvragen, stammen ze af van de draak? Ze zijn groen, kunnen vliegen en vuur spuwen met hun ogen.

Maar wat zijn deze groene rakkers nog meer, het zijn echte levensgenieters, ik noem Coco mijn amazone papegaai wel eens het amazonnetje in huis. Omdat hij zo geniet van alles.

Omdat zoveel mensen voor een grijze roodstaart vallen, omdat ze goed kunnen praten, wil ik nu een goed woordje doen over de amazone papegaai.

De amazone papegaai is overwegend groen, de kleuren op het hoofd kunnen variëren. En in grootte ongeveer gelijk aan de grijze roodstaart papegaai. Maar zeker geen groene variant van de Grijze roodstaart papegaai.

Er is geen gaai gelijk in het tonen van lichaamstaal als een amazonepapegaai. Door goed zijn lichaamstaal te lezen, leer je goed 'papegaais' spreken. De amazone papegaai heeft zijn hart op zijn tong en hij verbergt maar zelden zijn gevoel.

Amazones zijn luidruchtig, maar welke papegaai niet! Je moet maar denken, in het wild moeten ze elkaar toch horen? anders verstaan ze elkaar niet in de lucht of vanuit een andere boom. Ook amazones kunnen praten, grappig is dat Coco geen naprater is, maar zijn vocabulaire gebruikt om zijn emoties te tonen en hij heeft een goed gevoel voor muziek, kan zingen als de beste. Wat ik eens gemerkt heb, is dat veel schreeuwende papegaaien wonen in een drukke luidruchtige omgeving. Soms is daar wat aan te doen en soms niet. Maar hoe vaak zie ik geen filmpje op youtube een 'leuke' zingende papegaai, waar op de achtergrond een radio luid speelt. Natuurlijk daar reageert een papegaai op, dat is communiceren met de omgeving. Thuis staat bij mij veelal oude barokmuziek op de achtergrond, muziek van Bach, Händel etcetera. Het is aangetoond dat deze muziek innerlijke rust brengt en niet alleen bij de mens, maar ook bij dier. Moet dan ook zeggen dat ik een vrij rustige papegaai heb voor een amazone papegaai, en ook Coco is een schreeuwer geweest. Tegenwoordig is zijn schreeuwen normaal gesproken beperkt tot het roepen van een verwelkoming, als ik thuis kom van werk of winkel of noem maar op.



Nu is Coco een vrij rustige geelvoorhoofd amazone papegaai, waarschijnlijk een mannetje van bijna 8 jaar en bijna volwassen.

Nu zijn er amazonesoorten die horen onder de groepering 'De pittige 3' dit zijn de mannetjes amazones behorend tot de blauwvoorhoofd amazone, geelnek amazone en de dubbele geelkop amazone. Deze drie kereltjes zijn nogal vurig als ze de volwassen leeftijd bereiken vanaf ongeveer 5 jaar. Soms als hun hormonen op hol slaan, dan komt er een agressie vrij, alsof ze een waas voor de ogen komt en bijten het eerst wat ze voor de snavel krijgen. 5 minuten later kan het weer voorbij zijn en lijken ze zelf vergeten te zijn wat er is gebeurd.

Belangrijk bij deze kereltjes is dat je hun lichaamstaal goed kan lezen, zijn de pupillen klein of ze flitsen, staart uitgewaaid, vleugels iets los van het lichaam en dat ze zo opgewonden over de klimboom lopen, benader de papegaai dan niet, maar wacht tot deze weer meer tot rust is gekomen en laat hem dan opstappen. Vanzelfsprekend horen papegaaien ook niet thuis op de schouder, want je ziet niet wat hun lichaamstaal zegt als ze op de schouder zitten, en je kunt dan daarop niet reageren.

Het belangrijkste is het vermijden gebeten te worden, dit is niet ten bate van het vertrouwen dat je hebt opgebouwd met je papegaai, zowel van de papegaai zijn kant als jouw kant, dus leer goed zijn lichaamstaal kennen en reageer hierop.

Zo nu en dan lees ik een verhaal van mensen die zich afvragen, mijn mannelijk blauwvoorhoofd amazone die soms ineens agressieve buien vertoont en zijn er meer mensen die dergelijke ervaringen hebben.

Mocht je papegaai bij deze 'pittige 3' horen, en hij vertoont inderdaad dit agressieve gedrag wat vanuit het niets lijkt te komen, probeer dan toch eens bij jezelf de situaties te overdenken en uit te vinden wat nu de situatie is dat de trekker heeft doen overgaan. Soms is het duidelijk en soms subtieler, en wat gebeurt er als je weet wat deze situatie nu was en je deze situatie probeert te vermijden.

Houdt ook in je achterhoofd, dat je een wild dier in je huiskamer hebt. Een papegaai is geen gedomesticeerd huisdier. De papegaaien die onder 'De pittige 3' vallen, zijn geëvolueerd om hun nest, territorium en familie te beschermen. De pop broedt haar eieren uit en de man bewaakt het nest met alles wat hij heeft. Overleven is het belangrijkste doel in het leven van de papegaai en dat doen ze al eeuwen lang, dat moet je respecteren.

Een aantal situaties zijn het overdenken waard om te proberen:

1. Het toenemen van het aantal lichturen per dag wakkert de hormonen aan. Probeer dit te verminderen door je papegaai op zo gelijk mogelijke tijden donker en lichturen te geven. Dit kun je bereiken door hem een slaapkooi te geven. Een kleine kooi in een aparte slaapkamer. Papegaaien hebben veel baat bij een nachtrust van 12 uur.

2. Soms is excessief hormonaal gedrag te wijten aan een tweede vrouwelijke amazone papegaai in het huishouden, waarvan de andere probeert met schreeuwen en agressie te laten zien wat hij wel niet kan allemaal. Of juist weer een mannelijke amazone, die de ander wil weren uit zijn territorium. 2 amazone's in huis verhoogd het risico op probleemgedrag.

3. Verhoging/verlaging in vocht, voedsel en temperatuur kan een reden zijn. Zeker als zo'n vogel jaren op zaaddeet heeft gestaan en is overgezet op verantwoorde voeding. De gaai wordt gezonder en heeft de energie om hormonaal gezond te zijn.

Beste is je papegaai te wieken, mocht hij in een agressieve bui zijn, wil je niet graag dat hij je letterlijk aanvliegt..Een gekortwiekte papegaai die goed is gesocialiseerd zal niet snel probleemgedrag vertonen.

Ondanks dat ze pittige en gekruide papegaaien zijn, zijn het geweldige vriendjes, zeer intelligent, clownesk, gaan graag uit hun dak, praten en zingen, loyaal naar hun eigenaar en toegewijd naar hun eigenaar. Ze tonen graag hun prachtige kleuren die normaal gesproken verborgen liggen onder de vleugels en staart en hun prachtige oranje ogen. Ze zijn grappig en geweldig. Doordat ze door de hele dag heen hun gevoel tonen en daardoor verrassend in hun gedrag en hierdoor een enorm leuke uitdaging. Dan neem je de hun pittige karaktertjes voor lief als je weet welk een plezier en genot ze je geven in je leven.

De amazone papegaai is geen papegaai die geschikt is voor mensen die onbekend zijn met papegaaien.Ik ben ooit op een amazone gevallen omdat het stabiele, recht voor z'n raap persoontjes en de zonnetjes in huis zijn. Er zijn veel minder amazones die neurotisch gedrag vertonen dan een grijze roodstaart. Waarschijnlijk omdat de amazone zijn gevoel nooit onder stoelen of banken stopt maar er meteen uitgooit.

